

NGAI KƠNRÀÑ XXXIV – A
KƠNRÀÑ JESU KRISTÔ LĂH BƠTAU ĂT-BỒ TRỒ TIĀH
CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ.

Gěh hòi lăh bơtau, gen pal gěh ù dà, pal gěh làng bol, pal gěh ling klàng mơ phào crong, nggui hơđăng sōbàn làng āt-bồ, tǔ loi krung gěh cau duh-broă, kờñ chi loi gen gěh chi hở.

Được gọi là vua thì phải có vương quốc, có thần dân, có quân lính và vũ khí, ngồi trên ngai mà cai trị, lúc nào cũng có người hầu hạ, muốn cái gì thì có cái nấy.

Hở lăh rùp bơtau cau loi krung ăit tam ală ronàng yău lài mơ ronàng do sôl.
Đó là hình ảnh vua ai cũng biết trong các thời đại lịch sử và cả thời nay nữa.

Gen Jesu Kristô lăh Bơtau loi tàng ờ ndrὸm mơ bơtau loi ?

Vậy thì Giêsu Kitô là vua nào mà chẳng giống ai ?

Ở ù dà, ở ling klàng, ở phào crong, ở sōbàn, moya đos he lăh Bơtau, mơ đos tam tǔ kong kup-koăń. Kroi ngăn !

Không vương quốc, không quân lính, chẳng vũ khí, chẳng có ngai vàng, nhưng mà xưng mình là vua, mà lại nói đang khi bị người ta bắt bớ. Lạ thật !

Gen Khai ngăn lăh Bơtau ờ ?

Vậy thì Ngài có thật là vua không ?

Jăt be jōnau Khai něh đos mơ kuăng dồng Philatô tam Sră-goh ngai do, gen Khai ngăn lăh Bơtau, moya Khai găm đos lăh tai lăh ù dà Khai dê ờ di tam dōnia do.

Theo lời Ngài đã nói với quan lớn Philatô trong Kinh Thánh hôm nay, thì Ngài thật là vua, nhưng còn nói rõ hơn là nước của Ngài không thuộc thế gian này.

Ală jōnau tam Sră-goh ngai do krung yăl lăh gōnoar bơtau Khai dê lăh gōnoar bơtau răi răi, ù dà Khai dê ờ tǔ loi tōrlăh-tōrlōm.

Các đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng đã nói rõ vương quyền của Ngài là vương quyền đời đời, nước của Ngài không bao giờ bị phá huỷ.

Khai lăh Bơtau, moya ai mhàm Khai làng rào klăh ală bōta tìs-bìr he dê, mơ lăh bol he in gōs làng bol Khai dê. Kroi ngăn mơ ală bōta dōnia do !

Ngài là vua, nhưng lại lấy máu mình để rửa sạch mọi tội của chúng ta, và làm cho chúng ta nên dân của Ngài. Thật khác với các vua trần gian này !

Kōnràñ Jesu kờñ đos mơ bol he lăh gěh dùl ù dà lin- rōlau mơ ală ù dà dōnia, să tōm Khai lăh Bơtau āt-bồ ù dà hōj răi răi.

Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng có một vương quốc trỗi vượt trên các nước trần gian. Chính Ngài là Vua cai trị vương quốc ấy cho đến đời đời.

Bol he di ăit jōi jăt làng bàn, mơ ăit rōwăh he in, dōnia lăh bōta dōđăp măt, moya lăh bōta rōp lōt găń mơ rōp rōh-rui, ai lōgar Kōnràñ dê gen tǔ do rōp

gő tam bøta pindøn, moya røp tus mørk-gæm sùm sùm.

Chúng ta nên tìm kiếm và khám phá, và biết chọn lựa cho mình, thế gian này là sự trước mắt, nhưng là sự đi qua và sẽ biến mất, còn nước của Chúa thì nay chỉ mới thấy trong đức tin, nhưng sẽ đến và bền vững muôn đời.

Gøs làng bol Kønràñ dê gen bol he krung øm tam løgar dønia do, moya køløi sørøng mørkis-løh kroj mørk-gæm dà dønia.

Làm dân của Chúa thì chúng ta cũng vẫn hiện diện trong nước thế gian này, nhưng suy nghĩ và hành động khác với đường lối của thế gian.

Dønia gen gøh gæm dà dønia dê : ngui sa, pøs-mønda, tiøng-pønroø.

Thế gian thì có đường lối của thế gian : hưởng thụ, giàu sang, danh tiếng.

Git ndør cau bøh hàm kørñ ir tøng nøh rung tam thøng jrø tøs-bør dønia dê, mørk-møt dønia dê lør behø, gøh ngai do mørk røh ngai høng.

Biết bao người vì quá ham nén rời vào vực thẳm tội lỗi của thế gian, bộ mặt thật của thế gian là thế, có hôm nay và mất ngày mai.

Løt jøt Kønràñ Jesu pal lør bøta køløi sørøng mørk røwøh bøh tam nùs he, pal ai jøh nùs nhøm mørk røi kis làng løt jøt.

Đi theo Chúa Giêsu phải là một sự suy nghĩ và chọn lựa từ trong lòng mình, phải lấy hết tâm hồn và cuộc sống để đi theo.

Ø røgøi bà jøt Kønràñ bà jøt dønia, kørñ ðøs lør Ø røgøi duh-broø Kønràñ bal mørk duh-broø priø-jønn.

Không thể vừa theo Chúa vừa theo thế gian, nghĩa là không thể làm tôi Chúa lần tiến tài được.

Bøtau dønia gen øt bøø døh bødøh, Ø røgøi øt-bøø nùs-nhøm cau.

Vua thế gian thì cai trị bên ngoài, chứ không thể cai trị tâm hồn người ta.

Kønràñ Jesu lør Bøtau røgøi øt-bøø bøh tam dørløm nùs-nhøm.

Chúa Giêsu là Vua có thể cai trị từ trong tâm hồn con người.

Ù dà Khai dê lør ù dà bøta gobøh mørk gøh jøl røi røi.

Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu và tồn tại vĩnh cửu.

Bøta gøcrø dønia dê krung pønhøp rø ngøn cau løt jøt gæm gø dø, tam hø krung gøh gal cau lør òr nøh jøt Kønràñ Jesu.

Sự hào nhoáng của thế gian cũng lôi cuốn biết bao nhiêu người đi theo con đường của nó, trong đó có nhiều người trước đây đã theo Chúa.

Bol he di iøt jønau Kønràñ mørk røc døn sùm, làng he in git døl lør, làng jøt Kønràñ kør-køljøp, buløh tøp rø bøl-glar kalke, Ø lør he løt jøt bøta pørløm-pørløm dønia dê.

Chúng ta nên nghe Lời của Chúa và cầu nguyện luôn để chúng ta phân biệt rõ, để theo Chúa bền vững, dù phải gặp những gian nan khổn khổ, không để mình chạy theo sự giả trá thế gian.

Jøt gæm dønia lør jøt gæm gøh lør, mørk røh tørnø.

Đi theo thế gian là đi theo con đường được trước, và mất sau.

Jăt gùng Kónràñ dê gen lót gùng wĕt, moya lăm he tus tam bôta kis rài rài.

Đi theo đường lối của Chúa thì đi theo con đường hẹp, nhưng lại dẫn ta tới sự sống muôn đời.

Bol he di iăt mơ bośrăm làng wă-wờng Jónau Kónràñ, làng sôlo ngai sôlo pindờn kõ-nền tam gùng lót jăt Kónràñ.

Chúng ta nên nghe và học hỏi để hiểu Lời Chúa, để càng ngày càng xác tín trên con đường theo Chúa.