

CHÚA NHẬT XXX – A

GỖBỒH LỖH-LÀNG MƠ NGĂN NGỒN

Yêu mến cụ thể và chân thật

Nễh gễh dùl yau lòi jồ-jông làng Yàng đơs mơ kòn-bonus, Khai đơs pơyoa đơ bol Pàng-yau, đơ bol Ala-bơs mơ đơ ală jơnau sồ làng pơlăm.

Đã có một lịch sử rất dài để Thiên-Chúa nói với con người, Ngài nói qua các Tổ phụ, các Ngôn sứ và qua lễ luật hướng dẫn.

Ờ hết tởl, Yàng găm đơs lờh-làng rơlau tai, hờ lăh sồ Kòn Dùl Khai dê tus tam dônia, làng ờ di mềng đơs lờm, mớya ai rài kis mơ broă lờh làng sớndio tởrlík đơđăp mắt kòn-bonus.

Chưa đủ, Ngài còn nói cụ thể hơn nữa, đó là sai chính Con Một của Ngài đến thế gian, để không những chỉ nói, mà còn lấy đời sống và việc làm để tỏ bày trước nhân loại.

Jờh ală bớta gớlờh be jông gùng hờ ya gờê mơ bầ jơnau dùl lờm lăh gớboh mơ Yàng mơ gớboh mơ gớp be sả tởm he.

Tất cả những điều có vẻ rất dài hơi ấy hóa ra lại chỉ qui về hai điều duy nhất mà thôi, đó là yêu mến Thiên-Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình.

Bầ jơnau mớya dùl lờm, hờ lăh jơnau do ờ tữ lời cắh-is mơ jơnau ne, lờh jơnau do krung lăh lờh jơnau ne.

Hai điều nhưng duy nhất, nghĩa là điều này không bao giờ tách khỏi điều kia, khi làm điều này thì có nghĩa là làm điều kia.

Bớtrn-boài, lờh-làng, mớya Kớnrăn Jesu nễh ai jờh bớta chớt mơ kis wớl làng yal-sớndio, làng kòn-bonus in gít lờh jơnau bớto đờng mềng rơlau jờh Khai dê hờ lăh gớboh mơ Yàng mơ gớboh mơ kòn-bonus.

Đơn giản, cụ thể, thế mà Đức Giêsu đã dùng cả cái chết và sự phục sinh để tỏ bày, để cho nhân loại biết rõ sứ điệp của Ngài chính là yêu mến Thiên-Chúa và yêu thương nhân loại.

Do krung lăh jơnau bớrăm đờng mềng rơlau jờh ală cau in, is ngăn mơ bol pindờn he in.

Đây cũng là bài học quan trọng nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt là người tín hữu chúng ta.

Tam tữ đơs tus đơ bớta gớboh gen pal đơs tus bớta khắh-gớboh, hờ lăh kòn-bonus rớgới gớboh halăh ờ bài gớboh khắh kòn-bonus dê, mớya bớh hờ gen gớjăt ală bớta

kòn-bonus ở rợgơi pơndăng, hỡ lăh gợbờh gen kòn-bonus rợp bớtuah, mớ dilăh ở gợbờh gen kòn-bonus rợp jê-yăn bớh nùs-nhớm krăñ-kợldăng he đê.

Khi nói tới lòng yêu mến thì phải nói tới tự do, nghĩa là con người có thể yêu mến hay không yêu mến tùy ở con người, nhưng từ đó mà phát sinh những hậu quả không thể chối cãi, đó là nếu yêu mến thì con người sẽ hạnh phúc, và nếu không thì con người sẽ phải khổ do con tim chai đá của mình.

Dônia rợnàng do găm sợlông-sợlàng, kợlìn-gợtoă bớh tiăh do tus tiăh đă, bớh sớnăm do tus sớnăm đă ở lồi ở tấc.

Thế giới cho đến thời nay vẫn còn khủng hoảng, chiến tranh loạn lạc từ nơi này đến nơi khác, từ năm này sang năm khác không dứt không ngừng.

Rợgơi lăh jớl ngai do cau ở tai pindờn đợ gùng dà is kòn-bonus đê, mớ kòn-bonus ở rợgơi làng lợh gớa bớta ring-sờn ngăn ngồn ndrìng kòn-bonus, găm bêng bớta blăc-pợrlôm, ở song-ring, mớ tợmbừ-tợngòt.....

Có thể nói rằng cho đến thời nay người ta không còn tin vào đường lối riêng của con người, và con người không có khả năng xây dựng hòa bình chân chính giữa con người với nhau, vẫn còn đầy giả dối, bất công, khủng bố.....

Bồ-boai bớta sợlông-sợlàng, kợlìn-gợtoă, bớta jê-yăn kòn-bonus đê đũt-ndớl lăh tài bớh ở gít gợbờh mớ Yàng mớ gợbờh mớ gợp be Yàng nễh bớto.

Nguyên cơ của những khủng hoảng, chiến tranh, sự thống khổ của nhân loại cuối cùng là vì con người không biết yêu mến Thiên-Chúa và yêu thương đồng loại như Thiên-Chúa dạy.

Dăn bol he gít rợlăo wớl sùm jớnau bớto do Kớnrăñ đê :

Gợbờh mớ Yàng jớh nùs jớh pràn, jớh bớ-tờ, jớh huềng-soàn, mớ gợbờh mớ gợp kàr sắ tồm.

Xin cho chúng ta biết ôn lại mãi lời dạy này của Chúa :

Yêu mến Thiên-Chúa hết lòng hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, và yêu thương đồng loại như chính mình.

Mớ dăn bol he in gít sớntờm bớtau tợnggớtrồ pa tiăh pa mớ bớh tũ do mớ bớta kis jắt jớnau sớh gợbờh.

Và xin cho chúng ta biết khởi sự xây dựng trời mới đất mới ngay từ lúc này bằng việc thực thi giới luật mến Chúa yêu người.

Lm. Fx. K'Brel