

NGAI KƠNRÀÑ V WÈR-OT
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – B

JONAU BÓTA KƠNÒM DÊ

Lý do của niềm hy vọng

Kòn børnus děh lik tam rài do cau lơi krung pal kra, pal kòp tê jê să mơ chört.

Con người sinh ra ở đời này ai cũng phải già, phải bệnh hoạn và chết đi.

Păh dő gő mơ kono borta do, gen cau lơi tam bol he lăh ò gőlőh gooplő nùs mơ moăt jrùng.

Mỗi khi thấy và nghe điều này, thì ai trong chúng ta mà lại không cảm thấy thất vọng và buồn.

Chǎn tus he rõgơi đős lăh : rài kis gen borta moăt dồng rõlau mơ borta chở.

Đến nỗi chúng ta có thể nói rằng : cuộc sống thì cái buồn nó lớn hơn cái vui.

Tài bőh cau lơi krung git lőh lăh rài kis do lăh rài kis ing.

Bởi vì ai cũng biết rõ là cuộc sống này là cuộc sống tạm bợ.

Ngai do, ngai hìng he găm kis, moya hìngnau he rõp chört.

Hôm nay, ngày mai chúng ta còn sống, nhưng mai kia chúng ta sẽ chết.

Gen, gùng jona borta kis do lăh mbe lơi ?

Vậy thì, ý nghĩa cuộc sống này là gì ?

Dilăh kis làng chört mơ rê tam ù, rõh rui rài rài, gen rài kis làng lőh chi lơi ?

Nếu sống để mà chết và trở về với bụi đất, tan biến đời đời, thì sống để làm cái gì đây ?

Gěh rà cau kőlői lăh tài bőh ò rõgơi klàs mơ borta chört, tàng tam tǔ găm kis gen sôr is lăh : ñô tě ! sa tě ! kòn cau bau nài tě ! Tài bőh hìngnau gen pal rê sa ù.

Có nhiều người nghĩ rằng vì không thể thoát được sự chết, nên khi còn sống thì tự bảo mình rằng : thôi ăn đi ! uống đi !, vợ nợ con kia đi ! Bởi vì mai kia rồi phải về ăn đất.

Hő lăh borta kőlői mơ gùng kis tam nùs ò gěh dô êt lơi borta pindὸn mơ kohnoram.

Đó là cách nghĩ và lối sống trong lòng không có chút gì là tin tưởng và hy vọng.

Ngai do, Kohnrāñ Jesu hòi-jà bol he iăt nĕn làng wă jona rõs Kohnrāñ dê : “Dilăh gar sôntıl sîh tam ù mơ ò ồm lê, gen gơ ơm is dùl nai gơ, moya dilăh gơ ồm lê gen gơ rõp lik rà plai bokào.”

Hôm nay, Chúa Giêsu mời chúng ta nghe kỹ để hiểu lời nói của Chúa : “Nếu hạt giống lúa mì gieo xuống đất và không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình nó, nhưng nếu nó thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt.”

Gar səntil օ ồm lề làng ồm lề, moya làng pɔrlɔ gɔs bɔta kis lìu-làc rɔlau tai.

Hạt giống không thối đi để mà thối, nhưng để biến đổi thành sự sống dồi dào hơn.

Kɔnràñ kɔñ đɔs mơ he lăh bɔta jê-yăñ mơ bɔta chɔt օ tɔnroh kòn-bɔnus, moya rɔgɔi pɔrlɔ làng kòn-bɔnus in kis sùm.

Chúa muốn nói với chúng ta rằng : sự đau khổ và sự chết không tận diệt con người, nhưng có khả năng biến đổi để cho con người được sống mãi, sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Cau loi goböh rài kis do gen rɔp rɔh, moya cau loi gojrăñ mơ gɔ, gen rɔp prăp gɔ tus tam bɔta kis rài rài.

Ai yêu sự sống này thì sẽ mất, còn ai ghét nó thì sẽ giữ nó đến sự sống vĩnh cửu.

Jɔnau đɔs hođăng do sɔlɔu ngăn jăt jɔnau kɔlɔi ɔs dɔnia dê, moya Kɔnràñ kɔñ bɔto he băñ kis lời khăt mơ bɔta chòl-lăm poăc să tìs-bìr dê, hɔ lăh gùng dut-ndɔl lăm he tus tam thòng jrô bɔta rɔh rài rài.

Lời nói trên đây có vẻ nghịch lại với suy nghĩ thông thường của thế gian, nhưng Chúa muốn dạy chúng ta đừng buông thả theo sự thúc đẩy của xác thịt tội lỗi, đó là con đường cuối cùng sẽ đưa ta và vực thăm của sự hư mất đời đời.

Rài kis do bulăh bɔně-bɔnài, moya tài bɔh gɔ něh kòl tìs iɔh, tàng gɔ օ tai niǎm nùs Yàng.

Cuộc sống này dù tốt đẹp, nhưng vì nó đã mắc tội nên nó không còn đẹp lòng Chúa nữa.

Gen tàng gɔ pal pɔrlɔ găń bɔta chɔt.

Nên nó phải được biến đổi qua sự chết.

Kɔnràñ tɔngklàs he găń mơ gùng dờn bɔr Yàng, kong chɔt mơ kis wɔl, gen tàng jɔh tɔl nă cau krung lòt găń gùng hɔ làng tus tam bɔta kis rài rài tam lɔgar Yàng.

Chúa cứu chúng ta qua con đường vặng phục Thiên-Chúa, Chịu chết và sống lại, nên tất cả những ai được cứu chuộc cũng đi qua con đường này để đi tới sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Cau pindɔn pin gĕh bàr bɔta kis : kis ing mơ kis sùm rɔp tus.

Người tín hữu tin có hai cuộc đời : đời tạm này và đời vĩnh cửu sẽ đến.

Rài do lăh kis ing, lăh rài kòl dōs tìs, gen tàng pal jê-yăñ mơ pal chɔt.

Cuộc đời này là đời tạm, là cuộc đời tội nợ, nên phải đau khổ và phải chết.

Bol he kōp kōrñ bōta tōngklàs Kōnràñ dē, mō pal git iāt jōnau mō kis jāt gūng kis Kōnràñ dē làng he in gēh kis rāi rāi.

Chúng ta cần đến ơn cứu chuộc của Chúa, và phải biết nghe và noi theo đời sống của Chúa để được sống đời đời.

Mìng tam rāi kis sùm song lăh rāi jōh dōs tīs, ờ jē-yăń mō chōt tai, tài bōh Kōnràñ něh sǎng-sorbì jōh ală dōs tīs he in.

Chỉ ở đời sau mới là đời hết tội nợ, không đau khổ và chết nữa, vì Chúa đã loại bỏ tất cả những tội nợ cho chúng ta.

Tam bōta pindōn, bol he rōgōi gō àng bōta chō hōp mō kōnōm.

Trong đức tin, chúng ta có thể thấy ánh sáng vui mừng và hy vọng.

Bōh gōplō nūs mō moăt-jrùng dō bōta chōt rāi do, gen Yàng neh pōrlō gōs bōta chō mō bōta kōnōm dō bōta kis wōl mō kis sùm.

Từ thất vọng và buồn nỗi sự chết đời này, Chúa đã biến đổi thành sự vui mừng và hy vọng sống lại và sống mãi.

Dut ndōl, tam bōta pindōn he rōgōi đōs: bōta lōh he in kōnōm mō chō-hōp gen dōng rōlau git nđōl mō bōta lōh he in gōplō nūs mō moăt-jrùng. Jōh ală lah bōh nūs sōndàc dōng ngǎn Yàng dē.

Cuối cùng, trong đức tin chúng ta nói được rằng : điều làm cho chúng ta hy vọng và vui mừng còn lớn hơn nhiều so với điều làm cho chúng ta thất vọng và buồn sâu. Tất cả là do tình thương bao la của Thiên-Chúa.

Lm. FX. K'Brel