

NGAI KƠNRÀÑ IV KIS WÖL
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Añ lah cau ê niãm
Ta là mục tử tốt lành

Digolän tam tǔ kohnom tam bòn Nazarét, Kohnràn krung neh lót ê belàt, bulah Srä-goh ò cih yal.

Có lẽ khi còn trẻ ở làng Nazarét, Chúa Giêsu cũng đã từng đi chăn chiên, dù Kinh Thánh không ghi chép điều này.

Gen tàng, jõnau Kohnràn đós cau ê mơ broă ê belàt lăh gĕh gos ngän.

Do vậy, lời Chúa nói về người chăn và công việc chăn chiên rất thực tế.

Gĕh cau ê niãm, krung gĕh cau ê ò niãm.

Có người chăn chiên tốt lành, cũng có người chăn không tốt.

Cau ê ɔpăh ò tǔ loi lăh cau ê niãm, tài boh belàt ò di lăh cau hɔ̄ dê, mìng ê làng jòi sa lóm, cau hɔ̄ ò sondaç mơ ò đết mĕr, krung ò gojê-gokôr mơ mpôl belàt.

Người chăn thuê không bao giờ là người chăn tốt, bởi vì chiên không phải của họ, chỉ chăn để kiểm ăn mà thôi, họ chẳng thương và chẳng gắn bó, cũng chẳng thiết tha gì đến đàn chiên.

Cau hɔ̄ sùm ting lĕng, lời khăt mpôl belàt, găm gen dờn rōh gen säng, behɔ̄ gen belàt mbe rōgōi làng kis-gos.

Người đó luôn thả rong, mặc xác đàn chiên, còn thì nhận mà mất thì bỏ, như thế thì chiên làm sao mà sống còn.

Mìng cau loi lăh cau ê niãm song rōgōi sondaç mơ đết-mĕr mơ mpôl belàt cau hɔ̄ ê.

Chỉ ai là người chăn tốt lành thì mới có thể thương và gắn bó với đàn chiên người đó chăn giữ.

Mpôl belàt rōp rōh rōc mơ cau ê ɔpăh, moyá rōp kis gos mơ kis bĕng lìu mơ cau ê niãm.

Đàn chiên sẽ tan tác với người chăn thuê, nhưng sẽ sống còn và sống dồi dào với người chăn tốt lành.

Boh sondaç belàt tàng cau ê niãm sùm lăm mpôl belàt tus tam blàng ñhört-tolir, tus mơ crōh dà sàng, rōcăng phi să găr belàt mơ so rōhao ɔrak.

Vì thương đàn chiên nên người chăn tốt lành luôn dẫn chiên đến đồng cỏ xanh, đến với dòng nước suối trong lành, sẵn sàng hy sinh bảo vệ đàn chiên trước sói dữ tham mồi.

Kørnàñ đos Khai lăh cau ê belàt niäm, joh ală bol he lăh mpôl belàt Khai ê.
Chúa nói Người chính là người chăn tốt lành, tất cả chúng ta là đàn chiên Người chăn giữ.

Kørnàñ be blàng ñhört-tolir, be crôh dà sàng, tam Kørnàñ gěh bøta kis rài rài cau in tus mơ Khai.

Chúa như đồng cỏ xanh tươi, như suối nước trong, nơi Chúa có sự sống vĩnh cửu cho những ai đến với Người.

Mìng dơ Kørnàñ lóm bol he rõgơi bàn bøta tøngklàs mơ bøta lóngăp-lóngai.

Chỉ có nơi Chúa chúng ta mới tìm gặp được ơn cứu độ và sự bình an.

Ngai do krung lăh ngai Pørjum-niäm làm khöp dônia rắc dăn mơ Yàng, dăn rà cau ârüh poňu in git sormäh pôđong rài kis Yàng in, làng bol khai krung gøs cau ê belàt niäm be nùs Yàng kõñ tam ală broă is kroi tam pørjum-niäm Kørnàñ dê.

Hôm nay cũng là ngày Hội Thánh toàn cầu cầu xin với Thiên-Chúa, xin cho nhiều người trẻ nam nữ biết quảng đại đáp lại tiếng gọi trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước trong những công việc khác nhau trong Hội Thánh của Chúa.

Lm. Fx. K'Brel