

**NGAI KƠNRÀÑ III DAR NAM B
JONAU HÒI-JÀ MÀL-TÌS
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B**
Lời mời gọi sám hối.

Ală ngai sónròp tam rài kis yal-bøto, Kơnràñ Jesu neh hòi-jà bol jät-jøng Khai, tam ală bol hõ cau sónròp lah Petro mơ bi khai lah Andre. Jakobe mơ oh khai lah Joan.

Những tháng ngày đầu tiên trong đời rao giảng, Chúa Giêsu đã mời gọi những môn đệ theo Ngài, trong những người ấy thì người đầu tiên là Phêrô cùng với người anh là Anrê. Giacôbê với người em là Gioan.

Do lah bol lõh ka, Kơnràñ neh røwah bol khai, bol khai lah cau làng kis døpă-døpai, kis mơ mpàng tê mơ dà kõlhè he dê.

Họ là những ngư phủ, Chúa đã chọn lớp người này, họ là những người dân chân chất, sống nhờ đôi tay và mồ hôi của mình.

Cau røgoi kõlõi bol khai lah cau røbah mơ ò rà bøsräm srä.

Người ta có thể nghĩ rằng họ là những người nghèo và ít học hành.

Kõnrañ neh hòi-jà mơ røwah bol be hõ làng lõh gøs tønggu-me tam broă yal-tønggit lõgar trồ, mơ lõh gøs Pørjum-niam kõ-kõljäp jøl tus lõi dut dønia.

Chúa đã mời gọi và chọn những người như thế để trở thành nền tảng cho việc loan báo Tin Mừng Nước trời, và thiết lập Hội thánh thường tồn cho đến ngày tận thế.

Jønau hòi-jà lời lah jønau tøm tàng Kõnrañ yal-tønggit làng bol?

Điều cơ bản Chúa mời gọi mọi người là điều gì?

Hõ lah màl tìs mơ pin tø Jønau Yal-Niam.

Đó là sám hối và tin vào Tin Mừng.

Màl tìs lăh jønau Kõnrañ hòi-jà jõh ală cau, ò di mìng jønau đøs gøi lõm, möya Kõnrañ něh sôr dùl nă bønus krøi-is sónđän lăh Joan Baptista, khai něh ai jõh rài kis, broă lõh, sáp đøs làng lõh pønrojønau hòi-jà hõ jõh ală kòn-bønus in.

Sám hối là lời Chúa mời gọi tất cả mọi người, không chỉ lời nói suông, nhưng Chúa đã sai cả một nhân vật đặc biệt tên là Gioan Tẩy giả, ông lấy đời sống, việc làm và tiếng nói để làm vang vọng lời mời gọi ấy cho toàn thể nhân loại.

Jønau hòi-jà do dồng màng kàr lời, chan tus Kõnrañ něh lõh mơ gùng behõ ?

Lời mời gọi ấy quan trọng cỡ nào, đến nỗi Chúa đã làm bằng cách ấy ?

Pal đøs mơ lăh dồng màng ngăn, chan tus pal ai dùl nă bønus làng đøs mơ ală cau.

Phải nói ngay rằng rất quan trọng, đến nỗi phải dùng một con người để nói với mọi người.

Rølau tai, Kønràñ git kòn-bønus lõh làng, rølau mơ kòn-bønus git sã tøm he. Jønau Khai kðñ ðøs mơ bol he lăh bol he gäm lót tam gùng tìs, bulăh hõ lăh tìs nggørc. Dilăh he ò rêu wøl mơ lót jät gùng Khai sørđio, gen kòn-bønus gëh bøta sørbung röh lăh gorung tam thøng-jrô bøta tìs dê.

Hơn nữa, Chúa thấy con người rõ ràng, hơn con người biết chính mình. Điều Ngài muốn nói với chúng ta là chúng ta đang bước đi trên con đường tội, dù đó chỉ là những thứ tội nhẹ. Nếu chúng ta không quay lại và đi theo đường Chúa chỉ, thì con người có nguy cơ là rơi vào vực thẳm của sự tội.

Wèt tus jønau hòi-jà Kønràñ dê lăh jõh ală kòn-bønus, tam hõ gëh päh nă bol he.
Đối tượng của lời mời gọi sám hối là tất cả mọi người, trong đó có mỗi người chúng ta.

Gëh lila bøta tìs tam rài kis do, chan tus røgøi ðøs lăh gäm kis gen gäm tìs.
Có muôn vàn tội trong cuộc sống này, đến nỗi có thể nói rằng còn sống là còn tội.

Møya jønau Kønràñ dê ò tus mơ he, dilăh he ò sokèng tòr nùs nhøm làng iat, màl tìs krung ò di lăh bøta mìng køløi lõm, møya lăh broă gëh gøs tam rài kis, bõh nùs køløi, tus dø bør ðøs, broă lõh, bal mơ git ndø broă di ngän gen he pal lõh, møya něh säng.

Nhưng lời của Chúa chẳng đến với chúng ta, nếu chúng ta không lắng nghe, sám hối cũng chẳng phải là vấn đề duy tư tưởng, nhưng là việc cụ thể trong cuộc sống, từ trong tư tưởng, cho đến lời nói, việc làm, cùng với biết bao điều chúng ta lẽ ra phải làm, mà bỏ qua.

Gen he pal kis be dùl nă cau cih sră jak-chài lah Oscar Wilde neh cih : “The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future”, køñ ðøs lah : Mìng dùl bøta kroi is tam gùl cau niäm mơ cau tìs, hõ lah dõ nă cau niäm geh rài rølau tìs bìr, mơ dõ nă cau tìs geh rài hingnau niäm-goh.

Vậy ta hãy sống như nhà văn Oscar Wilde đã viết: “Điều khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân, là mỗi thánh nhân có một quá khứ, và mỗi tội nhân có một tương lai”.

Lm. K'Brel