

Ngai Kơnràñ XIV - B

Chúa nhật XIV – B

Bol Ala-bør lah ũcau ?

Ngôn sứ là ai ?

Làng ũgit bol Ala-bør lah cau loi gen he pal đal mơ iăt Sră-goh, tài bơh mìng Sră-goh đos lõh broă lõh mơ jõnau đos bol khai dê.

Để có thể biết các ngôn sứ là ai thì chúng ta cần phải đọc và nghe kinh Thánh, bởi vì chỉ có Kinh Thánh nói rõ việc làm và lời nói của họ.

Broă lõh mơ jõnau đos lõh công bol he in bol khai lah cau đos jõnau Yàng dê mơ kòn-bonus.

Việc làm và lời nói chứng minh cho chúng ta họ là người nói lời của Thiên-Chúa với con người.

Cau Juda rài yau òr hòi cau Ala-bør lah *Nabi*, lah cau Yàng ngui, Yàng ơn jõnau Yàng dê tam nùs tồr mơ dơ mbùng bør làng bol khai bօtē bօto, làng ràc kɔryān, làng lăh-porhơng, mơ krung làng pօndօm-pօndiăng sôl.

Người Do Thái thời xưa gọi ngôn sứ là Nabi, là người Chúa dùng, Chúa đặt lời của Chúa trong tâm hồn và trên môi miệng để họ dạy dỗ, để khuyên lơn, để khiển trách, và cũng để an ủi khích lệ nữa.

Gen tàng jõnau bol ala-bør dê þà pràn kołdăng, song năng, tup cau do tóm cau ne... làng yal yă tis bìr, bօta ጀ song-ring mơ rồñ-bóklon cau róþäh-roþürp.

Nên những lời của ngôn sứ khi thì mạnh mẽ, thẳng thừng, dụng người này châm người kia ... để lên án tội lỗi như sự bất trung, sự bất công và đàn áp người nghèo.

Moya jõnau cau ala-bør dê krung þà rui hui mơ lõbƠn niam, làng pօndօm-pօndiăng, hòi jà, dong đong ală cau ũgit rẽ wōl mơ gùng dà Yàng dê.

Những lời của ngôn sứ cũng có lúc nhẹ nhàng và êm ái, để an ủi, mời gọi và nâng đỡ những ai biết trở lại với đường lối của Chúa.

Tam ală ronàng yau lài làng bol Israel dê, gĕh rà cau lõh ngàng, ጀ bài iăt jõnau cau ala-bør Yàng dê, gen lah kồ kai bօta ɔniai dờng gólik góts tam dà lõgar mơ tam rài kis bol khai dê.

Trong lịch sử của dân Israel, có nhiều người ngang tàng, không muốn nghe lời ngôn sứ, đó chính là căn cơ của đại họa xảy đến trên quê hương đất nước đồi sống của dân tộc họ.

Làng bol Israel něh gěh ronàng roh ù dà, roh hìu duh-khoai, mơ kong bøtau løgar Babylon sò gěh, kup jøh ală cau bøtau, bol kuang bàng, bol kø-iøng yàng, bol pás-sørn mơ góñap-góñoor, bol chài røgøi, cèng pørdø jø-jøng hø løgar Babylon.

Dân Israel đã có thời mất nước, mất đền thờ, và bị Nabucôđosor chiếm đóng, rồi bắt từ vua, các quan chức, các tư tế, những người giàu có và quyền thế, cho đến các thuyền đem đi lưu đày lâu dài ở Babylon.

Løgar gógos tørläh-tørling mơ hì duh-khoai lời be hìu srao, tài bøh ø di mìng něh løh tìs mơ Yàng, mơ gám ø bài iăt ală cau ala bør Kønràñ pøyoa tus.

Đất nước bị tàn phá và đền thờ bỏ lại như một căn nhà hoang, vì họ không những đã phạm tội với Thiên-Chúa, mà còn không nghe các ngôn sứ được Chúa sai đến.

Tus tam ronàng Kønràñ Jesu, tøm tam bòn Kønràñ dê, làng bol krung gám koldång nùs søl, tài bøh ø bài døp Kønràñ lah tøm ală cau ala-bør tam ală ronàng.

Đến thời Chúa Giêsu, chính tại nơi quê quán của Ngài, dân chúng vẫn còn cứng lòng, vì họ không đón nhận Chúa là chủ của các ngôn sứ trong mọi thời đại.

Køno jønau yal do tam Srä-goh, rà cau góloh nrøt sã mơ ø wä mơ lùp lah ăn behø tæih ?

Nghe điều này trong Kinh Thánh, nhiều người ngạc nhiên và không hiểu và đặt vấn đề tại sao thế ?

Ñchi góloh cau koldång nùs ? Bol he røgøi git lah bøta koldång nùs gólik góos bøh bøta pønhø, cau pønhø krung lah cau kläm jøngo tam nùs nhøm, ø git Yàng mơ ø git sã tøm. Cau óm sùm tam bøta pønhø gen sùm ngài mơ Yàng, dut-ndøl gólam tus tam gùng roh rài rài.

Vì sao con người cứng lòng ? Chúng ta có thể biết là sự cứng lòng sản sinh từ sự kiêu ngạo, người kiêu ngạo là người tăm tối trong lòng, nên không nhận biết Chúa và không biết mình. Người ở lại trong sự kiêu ngạo thì luôn xa Chúa, cuối cùng sẽ bị đưa dẫn trên con đường hư mất đời đời.

Sølø wøl mơ bøta pønhø lah bøta tømù sã, cau lói git kis tømù sã gen cau hø gám lòt tam gùng tøngklas Kønràñ dê.

Đối lại với sự kiêu ngạo là sự hạ mình xuống, ai biết hạ mình xuống thì người ấy đang đi trên con đường cứu độ của Chúa.

Cau tømù sã lah cau git ngăn sã tøm he, ø góos chi lợi he gěh is bøh sã tøm he, gen tàng cau tømù sã røgøi git Kønràñ lah Yàng he dê.

Người hạ mình xuống là người biết thật về mình : không có gì chúng ta tự mình mà có, nên người hạ mình xuống lại có thể biết Chúa là Thiên-Chúa của mình.

Tam sră poyoa bol pindὸn Kôrintô in bol he rôgơi wă bôta tómù să cau něh cih sră do dê, sôlơ dờp he lah kòn bônuš ði diøng gen sôlơ gěh bôta pràn Kônràñ dê dong kòl he.

Trong thư gửi cho tín hữu Kôrintô chúng ta hiểu sự hạ mình của tác giả thư này : càng nhận mình là con người hèn yếu thì lại càng có sức mạnh của Chúa phù trợ chúng ta.

Bồ sônrờp ală bôta tìs mơ bôta chót lah tìs pônhù să.

Sôlõ wõl, bồ sônrờp bôta tôngklàs mơ bôta kis lah bôta tómù să.

Đầu mối của mọi sự tội và sự chết là tội kiêu ngạo,

Ngược lại, đầu mối của ơn cứu độ và con đường sự sống là sự hạ mình xuống.

Dăn he in bôsrăm mơ tómờng tam gùng kis Kônràñ bôto : tómù să bᾶn pônhù.

Xin cho chúng ta học hỏi và tập tành trong đường lối Chúa : hạ mình đừng kiêu ngạo

Lm. Fx. K'Brel