

## NGAI KONRÀÑ XVIII – B

### TÊNG LƠI GĚH PHAN SA KIS SÙM ? *Nơi nào có lương thực trường sinh ?*

Păh nă tam bol he digolăń něh lòt găń ală ronàng kis : jooglöh-bośap, hōm rām, moř bă gen lūn lăc sōl .

*Mỗi người trong chúng ta có lẽ đã đi qua các thời kỳ cuộc sống : thời đói kém, thời no ấm, và có khi cả thời dư giả.*

Tam ronàng jooglöh-bośap gen piăng sào lăh broă dōng rołau jōh tam rāi kis, tài bōh gěh piăng gen he kō-chăm, ồ tol piăng gen lăh bōta kōlōi kōnōl drim mho.

*Trong thời đói kém thì cơm ăn là chuyện lớn trong cuộc sống, bởi vì có cơm thì ta vững bụng, không cơm thì đó là một mối lo lắng sớm hôm.*

Gen tàng něh gěh ronàng rà cau mìng wōl kōń dùl bōta lōm : hōlăh sa hōm.

*Nên đã có thời nhiều người chỉ dám ước mơ một điều mà thôi : đó là được ăn no.*

Sondac ngắn ! Gěh rà oh mi me băp krung ồ tus moř bōta wōl-kōń gołöh be buon boài hōlăh sa hōm.

*Thương thay ! Có những anh chị em cũng không đạt được nối ước mơ xem ra có vẻ đơn giản ấy vào lúc này.*

Konōm bōh ù dà ring-lóngai mơ bōta tă pràn lōh broă, gen tàng bōta jooglöh bośap ồ gō găm tai, ronàng do gěh rà cau něh hōm rām tam rāi kis he dē.

*Nhờ đất nước hoà bình và sự nỗ lực làm việc, nên nạn đói kém không tồn tại nữa, và thời nay có nhiều người đang sống trong giai đoạn no cơm ấm áo.*

Mơ tai, tam ronàng sa hōm sōh rām do găm rà bōta wōl-kōń ndai tai góetus be : sa bōkăh sōh hàng, óm hùn niăm mơ ngui phă̄n mă̄ng kăs. Gen tàng he git lăh nūs nhơm kōn-bōonus găm lila bōta wōl-kōń, mơ ồ gó̄s chi lơi tam dōnia do rōgōi tōmbéng bōta wōl-kōń kōn bōonus dē.

*Và rồi, trong cái thời no cơm ấm áo có nhiều ước mơ khác lại nổi lên như : ăn ngon mặc đẹp, ở nhà sang xài đồ xịn..... Thế là ta biết rằng lòng người còn đầy những ước mơ, và chẳng có cái gì ở trần gian này có thể lấp đầy sự khát mong của con người.*

Sră goh yal be do: “Cau lơi wōl priă gen priă kăr lơi krung ồ tol.”

Kinh Thánh nói rằng : *Kẻ mơ ước tiền thì tiền mấy cũng không đủ.*

Nūs nhơm kōn-bōonus dē pōnyou be sō blūh : dăp ồ tol, mol ồ bĕng.

*Lòng người có thể được ví như cái gùi lủng : nhồi không đủ, nhét không đầy.*

He tɔrlòng ngui gùng kɔlōi kòn-bonus dê hɔđang do, làng wèt hɔ jɔnau bɔto Kɔnràñ Jesu dê : “Bol mē tă pràn lɔh broă lă, ɔ di bɔh phan sa ɔm lê, moya bɔh phan sa gɔs găm jɔl tus hɔ bɔta kis sùm, hɔ lăh phan sa Kòn kòn-bonus rɔp ai bol mē in.”

*Chúng thử dùng lời suy tư trên đây của con người, để hướng tới lời dạy của Đức Giêsu : “Các người hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống muôn đời, đó là của ăn Con Người sẽ ban cho các người.”*

Jɔnau đɔs liăh hɔđang do dong bol he bàn dùl bɔta dòng màng ngắn, hɔ lăh Kɔnràñ Jesu rɔgɔi ai kòn-bonus in phan sa bɔta kis sùm, phan sa hɔ lăh Să mơ Mhàm Khai dê.

*Lời nói ngắn gọn trên đây giúp chúng ta khám phá một điều rất quan trọng : Đức Giêsu là Đấng ban cho con người của ăn sự sống đời đời, của ăn đó chính là Mình và Máu ngài.*

Bol he rɔgɔi kɔlōi gùng ndai tai lăh :

Dilăh tĕng lɔi gĕh phan sa bɔta kis sùm gen jɔh ală cau nĕh jɔi jăt, làng sa mơ làng kis sùm, bulăh hɔđang trồ jɔnhoa halăh tam tiah kɔnàng ù.

Dilăh gĕh tăc gen cau krung rɔp tɔlhung jɔh priă-jĕn mơ phan jɔtài làng sɔmbrɔt blơi phan sa ai bɔta kis sùm hɔ, moya ɔ tăng làng gĕh phan sa hɔ.

*Chúng ta có thể suy nghĩ cách khác nữa rằng :*

*Nếu nơi nào có của ăn sự sống trường sinh thì chắc chắn nhiều người đã tìm kiếm, để ăn và để sống mãi.*

*Nếu có bán thì chắc thiên hạ sẽ đổ tiền bạc và tài để mà mua cho bằng được của ăn sự sống trường sinh ấy, nhưng không chỗ nào có của ăn ấy.*

Mìng dùl nă Kɔnràñ Jesu gĕh phan sa hɔ lۆm, cau lɔi tus mơ Khai gen gĕh sa phan sa bɔta kis sùm Khai pă.

*Chỉ có Đức Giêsu có của ăn ấy mà thôi, ai đến cùng Ngài thì sẽ được của ăn sự sống trường sinh Ngài ban cho.*

Mơ krơi ngắn ! Phan sa hɔ lăh Să mơ Mhàm Khai dê, rɔp iăt gen kalke làng pindὸn, moya do lăh bɔta ngắn ngắn.

*Và lạ thay ! của ăn ấy là chính Minh và Máu ngài, thoát vừa nghe thật rất khó tin, nhưng đây là sự thật.*

Ală cau tam Sră-goh ngai do nĕh lùp Kɔnràñ Jesu lăh : “Bol hi pal lɔh chi lơi làng sɔndăń lăh broă Yàng dê ?” Kɔnràñ Jesu nĕh hɔ wɔl lăh : “Broă Yàng dê lăh pindὸn dɔ Cau Khai nĕh sôr tus.”

Những người trong Kinh Thánh hôm nay đã hỏi Chúa Giêsu rằng : “Chúng tôi phải làm gì để gọi là công việc của Thiên-Chúa?” – Ngài trả lời rằng : “Công việc của Thiên-Chúa là tin vào Đấng Ngài đã sai đến.”

Bol he lời oă ngăn tơngai kơnhai làng lõh broă jòi sa, bulăh gěh ngui gěh sa moya bồ roha kra rohori, kờñ đos lăh bol he krung rợp chốt.

Phan sa dōnia bulăh bol he pal jòi làng ngui sa, moya gơ mìng lăh phan sa rài kis ing, gơ ồ rơgơi ai he in bơta kis sùm be nùs he sùm wõl-kờñ.

Chúng ta dành rất nhiều ngày tháng để làm việc sinh sống, dù cho có ăn có dùng nhưng “tóc rụng thân già”, nghĩa là chúng cũng sẽ chết đi.

Của ăn trân gian dù chúng ta phải tìm kiếm để dùng, nhưng nó chỉ là của ăn đời tạm, nó không thể làm cho chúng ta sống vĩnh cửu như cõi lòng chúng ta hằng mong ước.

Gen làng gěh bơta kis sùm he iăt lă jonau Kơnràñ Jesu đos lăh pindὸn dơ să tờm Khai, păh dō he wă-dờp Să Mhàm khai hõ lăh công kõ bơta kis sùm he dê.

Nên để được sự sống vĩnh cửu thì chúng ta hãy nghe Lời Chúa Giêsu là tin vào Ngài, và mỗi lần chúng ta đón nhận Minh Máu Ngài thì đó là bảo chứng cho sự sống vĩnh cửu của chúng ta.