

NGAI KƠN RÃN XXVI – B

Chúa nhật XXVI – B

Geh pe jónau Sră-goh bớto he ngai do.

Có ba điều Kinh thánh dạy ta hôm nay.

Dùl : Bớta ngăn ngồn ở lời is cau lời in

Thứ nhất : lý không dành riêng cho ai.

Bàr : Bớta păs-sóm mơ ở song-ring, gen tởnở hìngnau gớ rợgới gớg công yă-yal kòn-bonus.

Thứ hai : Giàu sang mà bất công, cuối cùng nó sẽ lại thành chứng tố cáo con người.

Pe : Bớta ón'ai đờng rớlau jờh rợgới tởnrờh kòn-bonus lăh bớta tìs.

Thứ ba : Điều tai hại hơn cả có thể tiêu diệt con người chính là tội.

Ông Môse ở kớryăn cau ndai đờs ala-bớ Yàng, Kơnrãn Jesu ở kớryăn cau ndai ai sớndăn Khai làng bớtrờh cà, hỡ lăh bàr gùng lờh-lòt yăl tởnggít jờh ală cau in lăh : bớta ngăn ngồn ở di lời is cau lời in, mớya sùm pờ pớha jờh ală cau in.

Ông Môsê không không ngăn cấm người khác nói tiên tri, Chúa Giêsu cũng không ngăn cấm những ai lấy Danh Ngài mà trừ quỷ, đó là hai cách ứng xử nói lên rằng : chân lý không dành riêng cho ai, nhưng luôn mở ra cho tất cả mọi người.

Môsê lăh tởnggu-me gùng boh-lăm yau, ai Kơnrãn Jesu lăh tởnggu-me gùng boh-lăm pa, mớya bàr nă ndrờm bal đớ jónau đờng màng do.

Môsê là cột trụ của lề luật cũ ước, còn Chúa Giêsu là cột trụ của lề luật mới, nhưng cả hai giống nhau hoàn toàn về điểm rất quan trọng này.

Kòn-bonus ở lờh gớg, krung ở di gớg tởm bớta ngăn ngồn làng khắh jắh nùs he, mớya mìnng wă-dờp mơ yăl-tởnggít bớta ngăn ngồn.

Con người không làm ra, nên không bao giờ làm chủ chân lý để mà thao túng chân lý theo ý mình, nhưng chỉ đón nhận và rao truyền chân lý.

Neh sớndăn lăh bớta ngăn ngồn, gen pal lăh bớta ngăn ngồn di gùng mơ tởl-jờh.

Đã gọi là chân lý, thì phải là chân lý xác thực và toàn vẹn.

Dilăh đờs lăh bol he lăh cau ăt-koăn mơ duh-broă bớta ngăn ngồn, gen he krung ở di đờs cau ndai lăh ở geh bớta ngăn ngồn.

Nếu nói rằng chúng ta là người nắm giữ và phục vụ chân lý, thì chúng ta cũng không thể nói người khác là không có chân lý.

Mơya di êt pal đơ lăh ală cau ndai krung jòi jăt mơ duh broă bôta ngăng ngôn jăt gùng bol khai dê, mơ jởh nùs nhôm song-dơpă bol khai dê.

Nhưng đúng hơn phải nói rằng người khác tìm kiếm và phục vụ chân lý theo cách thức của họ, bằng tất cả lương tâm chân thật của họ.

Pơjum-niăm bal-jởh ở tử lơi ở dờp bôta lơi lah ngăng ngôn tam ală gùng pindờn ndai tam dônia do.

Hội thánh công giáo không hề phủ nhận những điều gì là chân lý trong những tôn giáo khác trên thế giới này.

Mơya jởh ală cau lơi ai sớndăn gùng pindờn mơ lơh ală bôta iởh gen Pơjum-niăm bal-jởh sùm yăl yă.

Nhưng tất cả những ai nhân danh tôn giáo mà làm điều ác thì Hội thánh luôn lên án.

Tài bởh bôta ngăng ngôn ở rợgơi tamklăc mơ bôta blăc pơrlôm, ở song-ring mơ iởh bớsăk.

Vì chân lý không thể pha lẫn với sự gian dối, bất công và tàn bạo.

Mơya Pơjum-niăm rợgơi tamklăc bắl mơ ală gùng pindờn ndai làng jòi jăt bôta kuơ kòn-bonus in.

Nhưng Hội Thánh có thể cộng tác với các tôn giáo khác để mưu cầu lợi ích cho con người.

Tài bởh gùng dà Kớnrăñ dê gen dờng pờ-rớnàng, mơ bôta ngăng ngôn mìnđ dừl lơm jởh ală cau in, ală cau duh-broă mơ yăl-bớto bôta ngăng ngôn, gen dừt-ndớl krung lôt tus tam bôta tìp bắl.

Vì đường lối của Chúa thì luôn rộng mở, và chân lý thì duy nhất cho tất cả mọi người, nên những ai phục vụ và rao truyền chân lý, thì cuối cùng sẽ đi tới điểm gặp gỡ chung.

Sră pợyoa Jakôbe dê yă-yăl cau păs-sớm ở song-ring kớnjở ngăng, bôta păs-sớm behở gớjềng gớg bôta glài tởnrở hìnđnau.

Thư Giacôbê lên án những người giàu có bất công rất nặng nề, sự giàu có như vậy lại trở thành án phạt về sau này.

Mơ bôta ớniai dờng rớlau jởh lăh bôta tìs, gớ lăh kờ rợgơi tởnrởh bol he, gen tàng Kớnrăñ bớto he chan rờh jởh ală bôta mơ ở chan lơh tìs.

Và cái tai họa lớn hơn cả chính là tội, nó là nguyên cớ huỷ diệt chúng ta, nên Chúa dạy chúng ta thà mất hết chứ chẳng thà phạm tội.

Dăn he in gít kis mơ lơh jăt jớnau Kớnrăñ dê.

Xin cho chúng ta biết sống và thực hành Lời Chúa.