

NGAI KONRÀÑ XXVIII – B

Chúa nhật XXVIII – B

BÓTA JÄK-CHÀI LĂM TUS HƠ BÓTA KIS RÀI RÀI.

Sự khôn ngoan đưa tới sự sống đời đời.

Jónau lin rølau jõh tam tam ală jónau đal Srä-gõh ngai do lăh đos bõh Bóta Jäk-Chài.

Điều nổi bật hơn cả trong các bài đọc Kinh Thánh hôm nay là nói về sự khôn ngoan.

Srä Jäk-Chài jõng-tongguh Bóta Jäk-Chài lin rølau mơ ală bõta gõnăp-gõnoar păs-som. Priă-jĕn biàng màh pođrõm mơ Bóta Jäk-Chài gen be ù mbè, jol tus dø bõta pràn-koldăng, bõta hàng-să krung ờ bàn Bóta Jäk-Chài.

Sách khôn ngoan tán tụng sự khôn ngoan hơn mọi quyền thế giàu sang. Tiền của vàng bạc so với khôn ngoan cũng chỉ là đất bùn, đến cả sức khoẻ nhan sắc cũng không bằng sự khôn ngoan.

Gen Bóta Jäk-Chài Srä-gõh kõñ đos ngai do lăh Bóta Jäk-Chài lời, chăn tus yờ-tonggūh gõ rølau mơ jõh ală bõta behõ ?

Vậy thì sự khôn ngoan mà Kinh Thánh muốn nói ngày hôm nay là sự khôn ngoan gì, đến nỗi thương tôn nó vượt trên hết mọi sự như thế ?

Mơ krung tõm Srä-gõh sõnđio he in be do be dă Bóta Jäk-Chài hõ.

Và rồi cũng chính Kinh Thánh chỉ cho ta biết cách này cách kia về sự khôn ngoan ấy.

Tam tú đos tus dø Bóta Jäk-Chài, gen tam dônia do cau đos khăt gođbõh mơ li gùng gorêng bõh Bóta Jäk-Chài, gùng sră po-är lăh dùl gùng is gođ dê, ai kòn bõnus gen ngui jónau đos lời gołõh buon rølau làng đos mơ gođ.

Tài bõh ờ cau lời lăh ờ jòi jät Bóta Jäk-Chài làng tus-gõs tam rài kis.

Khi nói tới sự khôn ngoan, thì ở đời này người ta dùng tiếng khôn ngoan khá tự do và nhiều nghĩa về sự khôn ngoan, phép tắc sách vở là một chuyện, trong khi dân gian thì cứ dùng thứ ngôn ngữ dễ dàng nhất để nói với nhau.

Vì chẳng ai mà lại không tranh thủ cho mình sự khôn ngoan để thành đạt ở đời.

Cau gos kuăng goonoar kđñ Bøta Jăk-Chài làng ăn bồ dà lógar, tus dø broă iõh, cau krung kõlõi-bøyai Jăk-chài is làng lõh tus gos broă bøyai lõh bõh tam nùs.

Rà bøta pørlõm-pørlõm gëh bøta bøyai nền-cê, chan tus lõh rà cau in pindõn.

Người làm quan chức cần sự khôn ngoan để cầm quyền trị nước, và ngay cả trong chuyện xấu, chúng cũng tính toán khôn ngoan riêng để đạt được ý đồ xấu từ trong lòng mình.

Nhiều vụ lừa gạt được tính toán rất tinh vi, đến độ làm cho nhiều người tin.

Hõ lăh ală gùng làng he in sên dø ală bøta cau ὸs đøs lăh Bøta Jăk-Chài tam dônia, gëh Bøta Jăk-Chài niăm làng lõh broă niăm, moya krung gëh rà Bøta Jăk-Chài làng pørlõm-pørlõm ơniai cau.

Đó là những cách để cho chúng ta nhìn cái mà người đời hay nói là sự khôn ngoan trên thế gian, có sự khôn ngoan tốt để làm chuyện tốt, nhưng cũng có nhiều sự khôn ngoan để mà lừa lọc hại người.

Tam gùng đøs ὸs găm rà bøta sõlõ-sõlă rà ngăn, tàng pal mblàng mơ cäh-is lõh làng Bøta Jăk-Chài niăm mơ Bøta Jăk-Chài iõh. Kõ kai lăh tài bõh ὸ hêt tol jõnau đøs làng đøs jõnau jrõ ngăn do tam nùs nhơm kòn-bõnus.

Trong cách nói đời thường còn có sự lẫn lộn nhiều lầm, nên cần phải giải thích và phân biệt thật rõ giữa hai loại khôn ngoan tốt và xấu. Lý do vì cửa đú ngôn ngữ để nói về vấn đề khá tinh tế trong lòng người này.

Bõh hõ, Sră-gõh hòi jà bol he wèt tus dø Bøta Jăk-Chài lin-rõlau, ὸ di bõh dônia, moya lăh Bøta Jăk-Chài tus bõh Yàng.

Từ đó, Kinh Thánh mời gọi chúng ta hướng tới sự khôn ngoan trổi vượt, không phải bởi thế gian, nhưng là sự khôn ngoan đến từ Thiên-Chúa.

Găñ dø jõnau cih yăl Markô dê ngai do, bol he røgøi git đăl Bøta Jăk-Chài tus bõh Yàng be loi.

Qua câu chuyện Marcô thuật lại hôm nay, chúng ta có thể hiểu sự khôn ngoan đến từ Thiên-Chúa như thế nào.

Cau pōnu tam Sră-gōh ngai do lăh cau kis-lōh mơ đōs bōr krung Jăk-chài, tài bōh khai neh lùp Kơnràñ Jesu lăh : “Ô Pôgru niăm-lōnhơn, añ pal lōh chi lơi làng gěh bōta kis rài rài ?”.

Người thanh niên trong Kinh Thánh hôm nay là người ứng xử và nói năng cũng khôn ngoan, vì anh ta đã hỏi Chúa Giêsu rằng : “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời ?”

Jónau lùp do krói-is ngăń, đal tam jōh Sră-gōh gen ờ gō cau lơi lùp Kơnràñ Jesu jónau bedo.

Câu hỏi này rất độc đáo, vì đọc trong toàn bộ Kinh thánh thì không thấy ai khác đã hỏi Chúa Giêsu câu như thế này.

Móya, tam tǔ Kơnràñ Jesu đōs tai lăh : “Mê mìng ờ tōl dùl bōta lōm, hō lăh mē tăc tē jōh ală phan-jötài, pà ală cau rōbhăh in, mơ mê rōp gěh phan màng tam trồ, lồc gen tus lă jăt Añ ” . Gen cau pōnu golōh moăt-jrùng mơ plěh.

Tus tĕng song gῖt ngăń lăh cau pōnu do mìng rōp Jăk-chài jăt gùng dōnia lōm, Jăk-chài làng poăl kō bōta păs-gōs rài ing, ờ hĕt gěh Bōta Jăk-Chài bōh Yàng làng jòi jăt ngăń bōta kis rài rài.

Thế nhưng, khi Chúa Giêsu nói tiếp rằng : “Ngươi còn thiếu có một điều thôi, đó là ngươi hãy bán hết của cải, bố thí cho kẻ khó, và ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến theo Ta”. Thì anh ta tỏ ra buồn bã và tránh đi.

Tới đây thì mới rõ thật là người thanh niên này mới chỉ khôn ngoan theo thể gian, khôn ngoan để bám víu của cải đời tạm, chứ chưa có sự khôn ngoan bởi Chúa để thực tâm tìm kiếm sự sống đời đời.

Tàng ờ jai mơ jónau hòi-jà Kơnràñ dê.

Nên không thể chịu nổi trước lời mời gọi của Chúa.

Cau pōnu ờ rōgoi pōndōp bōta ngăń dơ să tōm : hō lăh Jăk-chài dōnia, góla mơ trồ.

Người thanh niên không thể che giấu sự thật nơi mình : khôn thể gian mà dại thiên đàng.

Dilăh mơ Bóta Jäk-Chài dônia bedo gen be Kónràñ ðos : Óyংg mŭt tam trồm jrumbuøn rølau mơ cau păs-gos mŭt tam lógar trồ. Ó mut tam Lógar Trồ gen lót têng lói ? – Mìng mù tam Bräh-tùng lóm – sorbong !

Nếu với sự khôn ngoan thế gian thế này thì như Chúa nói : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời. Không vào Nước trời thì đi đâu ? – Chỉ còn xuống hỏa ngục mà thôi – nguy quá !

Tam rài dônia do, cau pal kólói sónøng mơ bøsräm rà ngăn làng Jäk-chài rài ing.

Trên đời này, người ta phải suy nghĩ và học hỏi rất nhiều để được khôn ngoan đời tạm.

Làng tus mơ Bóta Jäk-Chài bõh Yàng, gen cau pal iăt jónau bøto Yàng dê, be jónau tam Sră pøyoa bol Hebro in : Jónnau Yàng dê lăh jónau kis sùm mơ tầm ngăn, sốt be đào bàr mắt, tamcăh is huềng-soàn mơ nùs nhơm, ară mơ chung-nùng.....

Bol he pal răc dăń, iăt mơ bøsräm Jónau Yàng dê, làng gěh Bóta Jäk-Chài bõh trồ, mơ kis bøta pindὸn jrô-kõ tam rài kis do.

Để đạt tới sự khôn ngoan bởi Chúa, thì chúng ta phải nghe Lời của Thiên-Chúa, như trong thư Do Thái : lời Thiên-Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén như gươm hai lưỡi, phân cách linh hồn mơ huềng nhơm, gân cốt và tuyỷ não....

Chúng ta phải cầu nguyện, lắng nghe và học hỏi Lời Thiên-Chúa, để đạt được sự khôn ngoan bởi trời, và sống đức tin sâu xa trong cuộc sống này.