

**NGAI YÀNG I WÈR-ỚT
CHUÁ NHẬT I MÙA CHAY – B**

**MÀL TÌS MƠ PINDỜN DƠ JONAU YALNIAM
SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG**

Jonau yal tam Sră golik gos ai bol he in git lah : Yàng kõñ tøngklàs mơ ò kõñ tønroh.
Câu chuyện kể trong Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta biết rằng: Thiên-Chúa muốn cứu sống chúng không muốn tiêu diệt.

Khai neh lõh jonau do gos jonau børkuat, bøh gen kòn-bønus mơ ală joi kis tam ù tiah, ò tai ngót kong tønroh bøh tìs he dê tai.

Ngài đã thiết lập điều này thành giao ước, từ đó nhân loại và tất cả mọi loài sống trên mặt đất, không còn lo sợ bị tiêu diệt do tội ác của mình nữa.

Do lah jonau børkuat sõntøm broă tøngklàs Yàng dê.

Đây là giao ước khởi sự cho công cuộc cứu độ của Thiên-Chúa.

Dơ bøta do, Yàng sõndio nùs sõndàc sõngit døng rønàng Yàng dê mơ kòn bønus, bulah kòn bønus lõh tìs dră wøl mơ Yàng.

Nơi điều này, Thiên-Chúa tỏ bày tình thương bao la của Ngài đối với con người, dù con người phạm tội phản nghịch với Thiên-Chúa.

Sră-goh đøs lah jonau børkuat Yàng dê, kõñ đøs lah dùl bøta døng màng, ò tǔ loi pørlø tai, dùl jonau nèn-cê bøh Yàng lah Bøtau sùm kõ-nèn, làng kòn bønus bãñ wi-wø mơ ò pindøn.

Kinh thánh gọi là giao ước của Thiên-Chúa, nghĩa là một điều quan trọng, không bao giờ thay đổi nữa, như một lời cam kết từ phía Thiên-Chúa là Đấng luôn trung thành, để con người đừng nghi ngờ và không tin.

Jonau loi Yàng neh hø-pørgon gen Yàng lõh gos. Rølau tai, Yàng lõh tol-jøh bøta Yàng kõñ lõh kòn-bønus in, lah tøngklàs kòn-bønus jøh sã jøh soàn.

Điều gì Thiên-Chúa đã hứa thì Thiên-Chúa thực hiện. Hơn nữa, Thiên-Chúa làm trọn điều Thiên-Chúa muốn cho con người, là cứu con người cả hồn lẫn xác.

Yàng neh sôr Kòn Khai dê tus, pødøng sã kong chøt dùl dø mơ kis wøl, làng tøngklàs kòn-bønus bøh tìs mơ bøta chøt rài rài.

Thiên-Chúa đã sai Con của Ngài đến, hiến thân chịu chết một lần và sống lại, để cứu chuộc con người khỏi tội và khỏi chết đời đời.

Mhàm Kòn Yàng dê røgøi rào goh jøh ală tìs kòn-bønus dê.

Máu của Con Chúa có khả năng rửa sạch hết tội lỗi của con người.

Hõ lah broă dồng màng ngắn, Yàng neh lơh kòn bONUS in.
Đó là công việc rất cao trọng, Thiên-Chúa đã làm cho nhân loại.

Sră Jónau Yalniam jăt Markô ngai do đos tai lah, Kónràñ Jesu gøs cau ndròm be he tam bøta kong cà tørlòng, moya Khai neh jai pha mơ ờ gótpup jónau dùl tìs loi.
Tin Mừng theo Marcô hôm nay nói nữa rằng, Đức Giêsu làm người giống hệt như chúng ta trong sự chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã thắng thế và không hề phạm một tội nào.

Yàng neh lơh joh ală bøta pal lơh làng tøngklàs kòn bONUS, Yàng neh góboh ờ di mơ nùs góboh gùl gól, moya neh góboh jøl dut lõi.
Chúa đã làm hết những điều cần phải làm để cứu chuộc con người, Chúa đã yêu thương không với tình thương nửa vời, nhưng đã yêu thương đến cùng.

Bøh nùs góboh jøl dut lõi hõ, tàng Kòn Yàng dê lah Kónràñ Jesu neh kong chøt mơ kis wøl làng tøngklàs he.
Do tình thương đến cùng ấy, mà Con Chúa là Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.

Sră-goh ngai do pøndut tam jónau hòi-jà do Kónràñ Jesu dê : “Tøngai neh tol, Løgar Yàng dê neh mør tus, bol mê màl tìs tě mơ pindøn dø Jónau Yalniam.”, kørñ đos lah pindøn mơ kis jăt jónau Kónràñ bøto bol he.

Kinh thánh hôm nay kết thúc trong lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô : “Thời giờ đã mãn, Nước Thiên-Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, nghĩa là tin và thực hành điều Chúa dạy bảo chúng ta.

Pøndut jónau.

Kết luận

Tam tǔ crøng-gøs he gen Yàng lơh is mìng Yàng lõm, moya làng tøngklàs he gen Yàng kóp-gøn he tamklac, mơ gùng iat mơ lơh jăt jónau Yàng bøto.

Khi dựng nên chúng ta thì Chúa hành động riêng mình Chúa mà thôi, nhưng khi cứu chuộc chúng ta thì Chúa chờ đợi chúng ta cộng tác, bằng cách lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy.

Gùng màl tìs mơ pindøn dø jónau Yalniam lah gùng he pal joh nùs mơ pøndøl rà ngăn tam rài kis pah ngai he dê.

Con đường sám hối và tin vào Tin Mừng là con đường chúng ta phải hết lòng và cố gắng rất nhiều trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.

Lm. Fx. K'Brel