

**NGAI KƠN RÃN KIS WỐL III
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH**

**PINDỒN DỜ RÀI KIS TỚNỜ
TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI SAU**

Dùl nã cau nễh chớt, nễh tộp bớ, gen ồm lề mớ rê wớl ngãn tam ù, ờ tũ lới rợgới guh-ñã mớ rê wớl mớ rài kis dônia do tai.

Một người đã chết, đã tống táng, thì thối rữa và trở về với bụi đất thật, không đời nào có thể chỗi dậy và trở lại với cuộc sống trần gian này nữa.

Hỡ lah dùl bớta ngãn bớh yýt-yau jớl rài do, cau lới krung gồ mớ mắt mớ iất mớ tồ, ờ tũ lới gớs chi lới gớlik gớs kới mớ bớta hỡ. Bulah hỡ lah dùl bớta ngãn, lớh gớs bớta moất jừng jớh alã cau in tam dônia do.

Đó là một sự thật từ xa xưa đến nay, ai cũng mắt thấy tai nghe, không bao giờ có cái gì xảy ra khác với sự thật ấy. Dù đó là một sự thật, tạo nên nỗi buồn cho tất cả mọi người trên trần thế này.

Dilah geh cau lới đớs lah : cau chớt kis wớl, gen hỡ mừng lah jớnau mpô-mpao, jớnau ở rợgới gớlik gớs, mớ ở rợgới pindồn sớl.

Nếu có ai nói rằng : người chết sống lại, thì đó chỉ là chuyện mơ mộng, chuyện không thể xảy ra, và cũng không thể tin được.

Tồm alã bol jất-dờn Kơnrãn Jesu, tam alã ngai sớnrồp tớnrỡ Kơnrãn kis wớl, krung nễh kớlôi sớnrớng be jớh alã cau ndai tam dônia do : chớt lah jớh, lah sùm sùm rê mớ kớmbuh ù.

Chính các môn đệ của Chúa Giêsu, trong những ngày đầu tiên sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, cũng đã suy nghĩ như tất cả mọi người khác trên trần gian này : chết là hết, là mãi mãi trở về với bụi đất.

Gen tàng pah đớ geh cau lới đớs mớ bol khai lah Kơnrãn nễh kis wớl, gen bol khai ở bắt pindồn.

Nên khi có ai nói với họ rằng Chúa đã sống lại, thì họ luôn chậm tin.

Dilah ồm be bol khai, gen digớlãn bol he krung kớlôi mớ lớh be bol khai sớl.
Đặt trường hợp như họ, chắc chúng ta cũng suy nghĩ và phản ứng như họ mà thôi.

Mớya bớta ngãn jất ớs ở rợgới gớlik gớs, mớ ở rợgới pindồn hỡ, nễh lah dùl bớta ngãn sã tồm bol jất-dờn nễh gồ mớ mắt iất mớ tồ, mớ pràn kớldắng lớh công dônia in.

Nhưng sự thật theo sự thường không thể xảy ra, và không thể tin nổi ấy, đã là một sự thật chính các môn đệ đã thấy tận mắt, nghe tận tai, và đã mạnh mẽ làm chứng cho thế giới.

Sră-goh ngai do yal wơl Kơnrăn Jesu kis wơl tơrlík mắt mớ bol jăt-dờn, do ở di lah rùp huềng, mớya lah sả tồm Kơnrăn Jesu jớh sả jớh soàn tam pe ngai lài nễh kong jê-yăn, kong tớ đơ chikal mớ kong chớ mớ tốp tam bớ tô bồc.

Kinh thánh hôm nay tường thuật lại Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, đây không phải hình bóng, mà là chính Đức Giêsu cả xác hồn mà ba ngày trước đã chịu khổ nạn, chịu chết và mai táng trong mồ.

Làng tơnroh bớta wi-wớ bol jăt-dờn đê, Kơnrăn sớndiô jớng tê mớ wẽ bol khai in, mớ sa đớđáp mắt bol khai, gen lah công tàng pràn kớrdăng ngăn bớta kis wớ Kơnrăn Jesu đê, ở tăng làng wi-wớ tai.

Để phá tan sự nghi ngờ của các môn đệ, Chúa đưa cho họ xem tay chân và cạnh sườn, và ăn trước mặt họ, đó là bằng chứng mạnh mẽ và rõ ràng về việc Chúa đã sống lại thật, không còn chỗ cho sự nghi ngờ nữa.

Tam ală bớta pal pindờn, gen pindờn đơ bớta pốc sả kis wớl krung lah dùl bớta pindờn tớnggu me tâm bớta pindờn Pớrjum niam đê.

Trong những điều phải tin, thì tin vào sự sống lại của thân xác cũng là điều nòng cốt trong niềm tin của Giáo hội.

Dùl bớta pindờn loh-làng, nờn-cê mớ bớh gớnăp-gớnoar Yàng đê.

Một niềm tin rõ ràng, chắc chắn và do quyền năng của Thiên-Chúa.

Ở geh bớta pindờn do gen jớh ală bớta pindờn tớrlah-tớrlóm jớh, kờn-bonus ở tai geh bớta kớnhờm rài kis tớnrữ, kis mừng làng sa làng nờ, làng nớh làng chờ, làng hờm, tài bớh chớ lah jớh, lah rê sa ù.

Không có niềm tin này thì tất cả những niềm tin khác cũng sụp đổ hết, con người chẳng còn hy vọng đời sau, sống chỉ để ăn để uống, để chơi để vui, để thoả, vì chết là hết, là về ăn đất.

Pindờn halah ở pindờn rớp tớrlík gớ công nha sớlờu kớri bớh tam rài do mớ.

Tin hay không tin sẽ sản sinh những kết quả trái ngược ngay từ cuộc sống hiện tại.

Bớta blờ-blăc, dri-ờràng, tung-kớnău, sa koà sa loă... mớ lila jớnău iớh ndai gắm nớtr-ntàc tam đônía do, gớ geh kờ kai gớ đê lah ở pindờn geh rài kis tớnrữ.

Sự dối trá, dâm ô, cướp giết, tham ô hối lộ... và rất nhiều điều xấu xa đang hoành hành trên thế gian này, nó có cái căn cội của nó là không tin vào sự sống đời sau.

Gùng kis do nẻh, găm, mơ rợp tề hoài git nờ đờ cau tam dônia do.

Lối sống này đã, đang, và còn lôi kéo biết bao con người trên thế giới này.

Dăn Kơnrã ãng bớtrớh alã bớta wi-wớ tam nùs nhớm bol he, làng he pindờn nẻn-cê mơ gít ai rài kis mơ bớ đớ làng lớh cớng cau ndai in bớta kis wớ, tài bớh Kơnrã Jesu Kristo nẻh kis wớ ngắn.

Xin Chúa xua đuổi tất cả những nghi ngờ trong lòng chúng ta, để chúng ta tin tưởng vững vàng và biết lấy đời sống và lời nói để làm chứng cho người khác về sự phục sinh, vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật.

Lm. FX. K'Brel