

## NGAI KƠNRÀÑ III – C : PINDỒN HỞ LĂH KƠNỜM

### CN 3 TN – C: TIN LÀ HY VỌNG

Kis tam dōnia do, kòn-bōnus pal gěh nùs pindὸn mơ nùs kohnòm, rōh bàr bōta do kòn bōnus rōh bōta lām gùng, mìng găm kis lèng kis làng, ò gō gùng dà tai.

*Sống trên cõi đời, con người cần có niềm tin và niềm hy vọng, mất hai điều này con người mất phương hướng, chỉ còn sống buông trôi, không còn hướng đi nào nữa.*

Bōta kis lèng làng rơng do gen gołik gōs dōrā, ngǎn lăh dō cau kohnòm, be hō tàng gěh jōnau pōnrō bōta tung kōñau, gōsōt cau mơ pīt phà, porlōm-pōrlōm, hàm hà.....

*Hiện tượng sống buông trôi thời nay xuất hiện nhiều, nhất là nơi những người trẻ, do vậy mà dư luận rộ lên những chuyện lớn như trộm cắp, giết người cướp của, lừa đảo, gian tham.....*

Dō găh dō ală jōnau dōng gen gěh git ndō jōnau ò di mìng kōno mōya găm gō tai.

*Bên cạnh những chuyện lớn còn biết bao nhiêu chuyện chẳng những chỉ nghe mà còn thấy nữa.*

Gěh cau bōklau bōñul lōmbè sùm, broă pōm ò lōh tōl, hìu nhă kòn bau ò rōcāng.

*Có những ông chồng say xỉn tối ngày, bốn phận không làm tròn, gia đình vợ con không lo.*

Gěh cau kohnòm gołêng gołang, lōh jē-yăñ hìu bōnhă, lōh sōlōng-sōlàng bōn lōgar, mơ dūt-ndōl lăh lōh rōh să tōm.

*Có những người trẻ quậy phá, làm khổ gia đình, gây rối thôn xóm và cuối cùng là phá hoại chính bản thân mình.*

Hōh lah ală cau něh rōh bōta tě lăm, tài bōh ò gěh bōta pindὸn mơ kohnòm tam rāi kis.

*Đó là những con người đã mất phương hướng, vì không có niềm tin và niềm hy vọng trong cuộc sống.*

Jōnau sră-goh ngai do hōi jà bol he iăt, bōh iăt gen rōgoi tus dō pindὸn, bōh pindὸn gen gołik gōs bōta kohnòm, hōh lăh bōta pràn bōh tam nùs nhōm, dong bol he bōtào tōngguh tam rāi kis.

*Lời Kinh Thánh hôm nay mời gọi chúng ta nghe, nhờ nghe mà tin, nhờ tin mà hy vọng, đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống.*

Be cau Israel yau òr, tam tǔ iăt jōnau Srăgoh gen bol khai pindὸn mơ kohnòm, hōh lăh bōta pràn lăi jōh dong bol khai bōt-bōtào wōl hìu dūh-khoai něh tōrlăh-torling bōh lōgar bōdīh sò phà mơ cèng pōrdō làng bol bol khai dē.

Như người Israel thời xưa, trong khi nghe lời Kinh Thánh thì họ tin và hy vọng, đó là sức mạnh tiên quyết giúp họ tái thiết đền thờ hoang phế do bị ngoại bang xâm lược và bắt dân tộc họ di lưu đày.

Jónau Yàng dê lăh huềng-nhơm mơ lăh borta kis, jónau hõ gěh borta pràn røgoi tøngklàs kòn-bønus klàs bõh borta kläm jøngo, bõh góplõ nùs, bõh ală tìs mơ bõh borta chõt rài rài.

Lời Thiên-Chúa là thần trí và là sự sống, lời ấy có sức mạnh cứu con người khỏi sự tối tăm, khỏi sự tuyệt vọng, khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời.

Tam sră pøyoa bol Kôrintô in ngai do đøs Pørjum-niam lăh să Kønràñ Jesu dê, păh nă cau pindøn lăh ală borta tam să hõ, sum tamklac bal mơ gógs mìng dùl să-bồ ndøp-ndør lõm, bol he ò di lăh cau is ôn khi óm khi he óm he, móya gěh borta tamklac ndøp-ndør tam Yàng-Nhơm Kønràñ dê.

Trong thư gửi Côrintô hôm nay nói Hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, mỗi một tín hữu là chi thể trong thân thể ấy, luôn hiệp thông với nhau và làm thành một thân thể máu nhiệm duy nhất, do đó chúng ta không là những người riêng lẻ anh là anh và tôi là tôi, nhưng có sự hiệp nhất với nhau trong Thánh Thần của Chúa.

Kønràñ Jesu ngai do đøs borta góts gógs jónau Yàng dê dơ să tòm Khai. Ngăn be hõ, dơ Kønràñ Jesu Krisrõ gen Yàng něh lõh tõl jónau Yàng něh đøs bõh yüt-yau.

Chúa Giêsu hôm nay nói về sự ứng nghiệm lời Thiên-Chúa nơi chính Ngài. Thật vậy, nơi Chúa Giêsu Thiên-Chúa đã hoàn tất lời hứa lời mà Thiên-Chúa đã nói từ xa xưa.

Yàng něh đøs mơ něh lõh tõl dơ Kønràñ Jesu Kristo lăh Kòn góboh Khai dê, găm chí lợi ò hết tus gen gókrung røp tus tam borta jæk-chài mơ sormäh-sormài ò dút lõi Khai dê.

Thiên-Chúa đã nói và đã làm đủ nơi Đức Giêsu Kitô là Con yêu dấu của Ngài, những gì còn lại thì sẽ đến trong sự khôn ngoan và nhân lành vô cùng của Ngài.

Bõh bør đøs tus hø broă lõh tõl ngăn gen gěh dùl lõmpäh, tam lõmpäh hõ Yàng ò dõh hòi-jà he pindøn mơ kõnðm dơ Khai.

Từ lời nói tới việc làm luôn có một khoảng cách, trong khoảng cách ấy Thiên-Chúa không ngừng mời gọi chúng ta hãy tin và hãy hy vọng nơi Ngài.

Tam gùng kis ngăn gen cau lời git iăt Jónau Yàng dê, git kõlõi sõnøng mơ răc dăń, gen lăh cau pindøn mơ kõnðm.

Trong thực tế thì ai biết lắng nghe Lời Chúa, biết suy nghĩ và cầu nguyện thì đó là người tin và hy vọng.

