

NGAI KƠN RÃN VIII – C
CHÚA NHẬT VIII – C

GỈT KHI, GỈT HE
Biết người, biết mình

Srã-goh ngai do sớndio he in gùng tòm lăm làng rợgơi lờ song wới tũ cau ndai, hờ lah: sã tòm he pal tòmong bớte gới niãm lài, gen tỡn rợgơi bớte wới cau in.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một nguyên tắc để sửa lỗi anh em đó là: bản thân mình phải luyện tập sửa đổi nên tốt trước, rồi sau đó mới có thể sửa dạy người khác.

Cau yoan ngui bớta đớ “sư phạm” tàng sớndio cau bớte bớto. “Sư ” lah pồgru, “phạm” lah nàm rớhàng. Kờn đớ cau pồgru pal lờ kớh àng làng cau bớsrãm jấ đòm. Người Việt dùng từ “sư phạm” để ám chỉ người dạy học. Sư là thầy, phạm là cái khuôn. Ý nói người làm thầy phải nên gương mẫu để học trò noi theo.

Gen tàng, dilah kớĩ gớ cau bớte bớto, lài jớh pal bớte bớto sã tòm he sắg lời alã bớta hàm nũ iớh tồ làng gớ gớ song ring, tỡn rợgơi jềng pồgru bớte bớto cau ndai in. Vì thế, kẻ muốn làm thầy người khác thì trước hết phải biết mình với những tính hư nết xấu để tự sửa sai bản thân mình, sau đó mới có thể làm thầy sửa dạy người khác.

Dilah ở jai lờ song wới sã tòm, krung be “cau jớngo lăm cau jớngo” Kớnrãn Yêsu neh đớ, lồi đút jớh bà rớp dùh tam tớrluh. Nếu không sửa mình để tu thân thì giống như Chúa Giêsu nói: “Mù dấ mù” thì kết quả là cả hai thầy lẫn trò sẽ sa xuống hố.

Bol he ởs ai mắt làng sền cau ndai mớya êt ở ai mắt sền sã tòm he đê. Đôi mắt chúng ta thường dùng để nhìn người khác chứ ít khi nhìn mình.

Gen tàng bol he êt tai gắ he lờ tũ mớya sùm gắ tũ cau ndai: “Mbê lờ mê rợgơi đớ mớ oh mi mê: ‘Ở bi, lời ãn tã pet khoh gớ ớn tam mắt mê’, ai rồc-dra gớ ớn tam mắt mê, mê ở sền?”.

Do đó, chúng ta ít thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha nhân: “Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?”.

Tam hìu pớjrum, cau jấ Yàng tur nớh mớ đớ: “Ãn tũ, ãn tũ ngắ”, mớya tũ lik bớđih khai tur nớh cau ndai đớ: “Mi tũ...”

Trong nhà thờ, người Công giáo hay đấ ngực mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, nhưng khi ra ngoài nhà thờ thì đấ ngực người khác: “Lỗi tại anh...”.

Kơnrãñ Yêsu ở rơngòt lah-pơhơng bol cau ở “jòi kơlôi tìs”, mìnng jòi jơnau mớ oh mi be bol Phariseo mớ bol gơnoar cih, lah bol brơngơl gơla: “Ố bol blăc-să! Lài jơh tă tễ rọc-dra bớh mắt mê, mớ tũ hỡ mê rợp gồ loh, làng tă pet khoh gớ ơm tam mắt oh mi mê!”

Chúa Giêsu không ngại quở trách những người không “biết mình”, mà chỉ soi mói anh em giống như những Pharisêu, luật sĩ là những kẻ giả hình: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.