

CHÚA NHẬT XXIII – C
BỚTA LỜI KALKE RỎLAU JỜH TAM GỪNG JẮT KƠN RÃ

Điều gì khó nhất trên con đường theo Chúa ?

Tam jờh ală broă lờh tam rài kis do, gen gẻh broă lời lăh ở kalke, bởh broă dết tus broă đồng rỏlau.

Trong mọi việc đời này, thì có việc gì mà lại không khó khăn, từ việc nhỏ tới việc lớn hơn.

Mớ kòn-bonus gen tam tũ gỡ kalke cau lời krung kớnăm mớ plẻh, cau lời krung kỡn bớta bớuon ỏoài mớ lỏngai-lỏngò.

Và là con người thì khi thấy khó khăn ai cũng ngại và né tránh, ai cũng muốn dễ dãi và yên hàn.

Mớya tam ală bớta, bớtuăh mớ lỏngai-lỏngò mừng tus tởnở mớ bớta kalke.

Nhưng trong mọi việc, hạnh phúc và yên bình chỉ đến sau sự khó khăn.

Ở gẻh bớta tus-gớs lời lăh ở lỏt gắn kalke tam kong-kỏl bỏl-glar.

Không có sự thành công nào mà lại không đi qua sự khó khăn trong sự nhọc nhằn chịu đựng.

Bớta kalke tam rài kis do, kòn-bonus bulăh kỡn đờ plẻh, mớya krung ở rỏgới lờh be lời làng đờ plẻh, tài bởh ở kalke do gen kalke ne, gừng lời krung kalke.

Sự khó khăn trong cuộc sống này, con người dù muốn né tránh, nhưng cũng không thể né tránh, bởi vì không khó khăn này thì khó khăn kia, đàng nào cũng khó khăn.

Iắt jớnau Kớnrẫ Jesu bớto ngại do gen cau lời ở gỡ do lăh dừl bớta lùp-jỏi kalke ngắn, mớ krung sỏlở kớri ngắn sỏl : “Dilăh cau lời kỡn jắt Aẫ mớ ở sắng me bằp, kòn bau, ỏh mi mớ jờh sắ tỏm he, gen ở rỏgới gớs cau jắt-dờn Aẫ. Cau lời ở tui chi-kal he dề mớ jắt Aẫ, gen ở rỏgới gớs cau jắt-dờn Aẫ.”

Nghe Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay ai mà lại không thấy đây là một đòi hỏi thật khó khăn, và cũng thật nghịch lý : “Nếu ai muốn theo Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em thì không thể làm môn đệ Ta. Người nào không vác Thập giá mình mà theo Ta không thể làm môn đệ Ta.”

Mbe rỏgới he pal sắng bớta niăm rỏlau jờh tam rài kis ? Me bằp, kòn bau, ỏh mi mớ sắ tỏm, lăh bớta jắt ỏs he ở rỏgới sắng, tài bởh dilăh sắng gen he kớnhờm đớ cau lời làng kis ?

Làm sao ta phải bỏ những điều tốt lành nhất trong cuộc sống ? Cha mẹ, vợ con, anh em và chính bản thân mình, là điều mà theo tự nhiên không thể nào bỏ được, bởi vì nếu bỏ thì ta còn biết tựa vào ai để mà sống ?

Mơya do lăh bôta lùp-jòi tam bôta pindôn, kôn đơ lăh rôlau jôh, mơ jôh ală bôta lơi koryăn ở ai he tus mơ Kônrañ, gen he pal săng ală bôta hữ, bulăh hữ lăh kôn-bonus mơ gùng dà is he dê

Nhưng đây là sự đòi hỏi trong đức tin, nghĩa là Chúa là trên hết, và tất cả những sự gì ngăn trở không cho ta đến với Chúa, thì ta hãy từ bỏ những sự ấy, dù đó là con người và ý riêng ta.

Ai me bập, kôn bau mơ ôh mi gen Kônrañ sôh he săng, ở di lăh ở sên rômê, ở dong kờl mơ còp cul mơ ở tamklăc bal tai, mơya lăh săng bôta lơi koryăn he tus mơ Kônrañ, ai tam rài kis ngăn he sôlơ pal kôn-gôbôh mơ tamklăc mơ ală cau do.

Còn cha mẹ, vợ con, anh em mà Chúa đòi hỏi ta từ bỏ, nhưng không phải là không ngó ngang, không thăm viếng và không gắn bó với nhau nữa, mà là từ bỏ những điều ngăn trở ta đến với Chúa, trong khi trên thực tế thì ta lại càng phải yêu thương và gắn bó với những người này.

Bôh bôta ngăc-chài tam rài kis do cau krung gít săng kuơ dết làng jòi jăt kuơ đờng, săng chi lơi ing làng gêh chi lơi kỡ-găm jô-jông. Tơ-ài lăh lôgar trồ lăh jônau đờng rôlau jôh gen lùp-jòi đơ he săng-sôrbì rà rôlau.

Ngay cả sự khôn ngoan đời này người ta cũng biết từ bỏ những lợi ích nhỏ để nhắm tới lợi ích lớn hơn, bỏ những gì tạm bợ để nhắm tới cái gì tồn tại lâu dài. Huống hồ Nước Trời là chuyện lớn hơn hết thì càng đòi hỏi nơi chúng ta nhiều hơn.

He pal săng ală bôta iớh tam rài kis, hữ lăh jônau ởs mơ bưôn wă mơ dờp, be săng alăk-tôpai bônul lômbe păh ngai gen lờh hù bônă in ring-sôr mơ gôbôh-gôbài rôlau, mơya pal săng ală bôta mơ bôh tồm gơ dê lăh bôta niăm, gen pal gờrêng bôh jônau đờng rôlau, mơ jônau đờng rôlau do lăh sả tồm Yàng mơ bôta kis rài rài he in.

Chúng ta phải bỏ những điều xấu trong cuộc sống, đó là chuyện bình thường, để hiểu và chấp nhận, như bỏ thói rượu chè say xưa hằng ngày thì sẽ làm cho gia đình hoà thuận và hạnh phúc hơn, nhưng phải từ bỏ điều mà tự nó vốn tốt lành, thì phải phát xuất từ một lý do lớn hơn, điều lớn hơn này là chính Chúa và sự sống đời đời cho chúng ta.

Do ã lăh jônau lùp-jòi, ã lăh jônau hòi-jà, mơya tus ngai cau lơi krung pal săng lơi jôh, hữ lăh ngai he pal chốt, bulăh ở bài mơya he pal săng me bập, kôn bau, ôh mi mơ rê mơ Yàng.

Đây vừa là một đòi hỏi, vừa là một mời gọi, nhưng đến lúc ai cũng phải từ bỏ hết, đó là ngày chúng ta phải chết, dù không muốn nhưng ta phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em mà về với Chúa.

Jônau lùp-jòi mơ hòi-jà do he dipal kôlôi sônơng tam àng bôta pindôn, làng nùs nhôm sùm rócăng iăt mơ kis jăt.

Lời đòi hỏi và mời gọi này chúng ta cần phải suy tư trong ánh sáng đức tin, để tâm hồn luôn sẵn sàng lắng nghe và thực hành.

Pal sãng lời mơ pal tui chikal làng jăt Kơnrã, moya bớh àng bớta pindờn he rợgơi wã sãng do ở di làng rờh sùm sùm, mơ tui chikal do ở di làng kong bời-yăn sùm sùm, moya do lăh gùng lăm he tus tam bớta kis rài rài.

Phải từ bỏ và phải vác Thập giá để theo Chúa, nhưng nhờ ánh sáng đức tin chúng ta hiểu rằng bỏ không phải để mất mãi mãi, và thập giá phải vác không phải để khổ muôn đời, nhưng đây là con đường dẫn ta tới sự sống muôn đời.

Bớta kalke rớlau jớh Kơnrã lùp-jời hớđăng do ngăn lăh mpông bớta kớnhm kòn-bớnus he in.

Sự khó khăn hơn hết mà Chúa đòi hỏi trên đây chính là cánh cửa của niềm hy vọng cho đời người của chúng ta.

Lm. Fx. K'Brel