

**CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C**  
**GÙNG NÙS-NHƠM LAH GÙNG KALKE RӨLAU JOH**  
**CON ĐƯỜNG LÒNG NGƯỜI LÀ CON ĐƯỜNG CHÔNG GAI NHẤT**

Kờñ lót halah kờñ tus gen kòn-bơnuς pal geh gùng, gùng song gùng ring gen lót rē bươn boài, gùng koh gùng mù thòng, gùng wet-rōwe rōgōi lōh dil nùs cau pràn-khin in sôl, tơ-ài lăh mơ cau jơng lōbōn-lōñō.

*Muốn đi hay đến thì con người phải cần con đường, đường thẳng đường phẳng thì đi vê dẽ dàng, đường lên dốc đường xuống vực, đường cong queo có thể làm làm nản chí cả những bậc anh hùng, huống hồ là với người đôi chân mèn yếu.*

Ronàng yau ông mò pàng he, sō-săh dơ ngkōi, yoăs dơ pōnì, mìng mơ yō jơng gời, moya hào koh dōr gă̄n thòng jrō, rài do he kòn sau lót jơng gời dùl thoả lōm krung neh huồi, tơ-ài lăh pal gă̄n gùng ngài ngă̄n làng lót tus brē rē tus gùng, digōlān tài bōh ờ tol pràn-khin be cau yau tai.

*Thưở xưa ông bà tổ tiên chúng ta gửi trên lưng, xà gạc trên vai, chỉ bằng đôi chân trần, vậy mà vượt núi đồi băng qua thung lũng, thời nay chúng ta là con cháu đi bộ một chút thôi đã thấy oải, huống hồ là phải đi qua đường thật dài để đi đến nơi về tới chốn, có lẽ vì không còn đủ chí khí như người xưa nữa.*

Ală gùng dà bulăh kalke krung gă̄m rōgōi lót gă̄n dilăh cau git kō nùs mơ pōndōl làng lót, moya ờ gōs gùng lōi kalke rōlau mơ gùng nùs-nhơm kòn-bơnuς dē, dilăh nùs-nhơm cau ờ pōr, ờ rōcă̄ng, ờ bōsōng, ờ pōnring gùng nùs-nhơm gen Yàng krung ờ rōgōi làng tus mơ kòn-bơnuς sôl.

*Mọi con đường dù khó khăn cũng còn có thể vượt qua nếu người ta biết kiên nhẫn và cố gắng để đi, nhưng không có con đường nào khó khăn hơn con đường lòng người, nếu lòng người không mở, không chuẩn bị, không làm cho thẳng, không làm cho phẳng con đường lòng người đến cả Thiên-Chúa cũng không thể đến được với con người.*

Koh dōr nùs pōnhū, thòng-jrō bōta hàm-ngir, wet-rōwe bōta blō-blăc, hō lăh ală bōta gōkal tam nùs-nhơm ờ rōgōi lót gă̄n, Kōnrāñ kờñ tus krung ờ rōgōi tus, bulăh Khai kờñ ngă̄n tus làng tōngklàs bol he.

*Núi đồi của lòng kiêu ngạo, vực thẳm của đam mê, quanh co của sự gian dối, đó là những chướng ngại trong tâm hồn không thể vượt qua, Chúa muốn đến mà chẳng thể đến được, dù Ngài rất muốn đến để cứu độ chúng ta.*

Tờ koh dōr pōnhū, bōr thòng jrō hàm-ngir, bōsōng ală wet-rōwe blō-blăc, hō lăh broă să tōm he pal lōh, pal tōmù sǎng să rà ngă̄n, Yàng sùm rōcă̄ng dong he, mơ ờ lōh ala he, tài bōh Khai sền màng bōta khăt-gōboh he dē.

*Bạt đi núi đồi kiêu ngạo, lấp đi những thung lũng của đam mê, uốn thẳm những cong queo gian dối, đó là công việc của chính bản thân phải làm, phải khiêm tốn hy sinh*

nhiều lầm, Chúa luôn sẵn lòng giúp chúng ta, chứ chẳng làm thay ta vì Ngài tôn trọng quyền tự do của chúng ta.

Pal đos tus dơ nùs-nhơm kòn-bơnuš, tài bơh ală borta gólik bơh tam hõ : blõ-blăc, tung-kõňau, dri-tolàr, jăñ-iõh mơ rà borta ờ diøng ndai găm bêng lìu tam dônia do.

Bơtê borta nùs-nhơm kòn-bơnuš lăh broă kalke rølau jõh, bol he kóp kõň jõnau Kõnràñ dê sòl lăm, bol he kóp kõň borta pørlõ pa tus bơh Yàng Nhơm.

*Phải nói tới lòng người, vì mọi sự phát sinh từ đó : gian dối, trộm cướp, dâm ô, hung dữ và biết bao chuyện xấu sa khác còn tràn ngập trong thế giới này.*

*Giáo dục lương tâm con người là chuyện khó khăn nhất, chúng ta cần đến Lời Chúa soi dẫn, chúng ta cần đến ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần.*

Møya sã tòm he tamklăc bal gen song røgøi pørlõ ngăn nùs-nhơm he dê.

*Nhưng chính bản thân ta cộng tác thì mới có thể đổi thay thật sự tâm hồn mình.*

Cau lói git pø nùs nhơm dăn Yàng tus lõh broă tam hõ, gen røgøi gõ công-nha niam gólik gøs tam rài kis he.

*Ai biết mở lòng xin Chúa đến làm việc trong đó, thì sẽ thấy kết quả tốt lành sản sinh trong đời mình.*

Pørlõ pa rài kis lah jõnau hòi-jà sùm sàm dar sørnám bäm kõnhai, gø røgøi lõh dil cau lói ờ wă jõnau gójòi borta tongklàs dê, ai ală cau lói git jøgloh tøhìr geh borta tongklàs gen ờ behõ.

*Hoán cải cuộc sống lời mời gọi liên lý quanh năm suốt tháng, nó có thể gây nản lòng cho những ai đó không hiểu biết những đòi hỏi của ơn cứu độ, còn đối với những ai biết khao khát được cứu độ thì không như vậy.*

Dăn Yàng ai he in git kõ nùs pørlõ pa rài kis, bulăh găm sùm gókoă mơ lõbøn-lõñø rài dônia ờ di bơh he kõň.

*Xin Chúa cho chúng ta biết kiên trì hoán cải, dù vẫn còn vướng mắc với những yếu đuối ngoài ý muốn của đời trần thế.*